

**PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN**  
**KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC**  
**(05/6/1911-05/6/2011)**



*Thạc sĩ Nguyễn Trung Dương*  
*Hiệu trưởng Trường Chính trị*

Kính thưa:...!

Hôm nay, tại Trường Chính trị Bến Tre tổ chức tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2011). 100 năm trước đây, trên con tàu A-mi-ran La-tu-sơ Tơ-rê-vin (L'Amiral Latouche Tréville), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng với hoài bão mãnh liệt ra đi tìm đường giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân.

Qua một thế kỷ vinh quang và chiến thắng của dân tộc Việt Nam, mới thấy hết ý nghĩa lịch sử và thời đại của ngày Bác ra đi tìm con đường giải phóng dân tộc. Sự kiện này là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc, của quê hương, của mỗi người, đặc biệt là những người đang tận hưởng sự tự do, độc lập, hạnh phúc của đất Việt hôm nay.

Kính thưa các đồng chí!

Chặng đường hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là thực tiễn chứng minh sự đúng đắn của con đường mà Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã bôn ba qua châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi, đã sống, làm việc, hoạt động ở gần 30 nước. Từ trải nghiệm đó Người đã tìm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, xác định được con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn. Sau này, Nguyễn Ái Quốc, khi đó đã là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhớ lại: *"Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức, những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ"* (Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia, HN. 2000, t.10). Với việc tìm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã phát lên ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho cách mạng Việt

Nam. Sự lựa chọn đúng đắn này đã đem lại nhiều thành tựu vĩ đại trên nhiều lĩnh vực, có thể nêu một số lĩnh vực tiêu biểu như:

- **Về mặt lý luận:** Việc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, với học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, Người nói: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “*Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta*”! Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, Nxb CT QG HN 2002, tr.127). Từ đây, Bác đã đặt nền móng cho lý luận cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện của Việt Nam - mà sau này tại Đại hội lần thứ VII của Đảng đã thảo luận và thông qua **Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội**. Cương lĩnh đã viết: “*Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động*”. Công lao vĩ đại của Bác Hồ không những chỉ rõ sự nghiệp giải phóng dân tộc đi liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà Người còn biết gắn phong trào cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Người đã đi nổi quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở các nước như “hai cánh của con chim”. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.

- **Về mặt thực tiễn:** Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam “*đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam*”... “*Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 80 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã*

*ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới” (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH) (bổ sung, phát triển năm 2011)*

- Không chỉ đem lại thành tựu cho dân tộc Việt Nam mà Người còn góp cho phong trào cách mạng thế giới: Hồ Chí Minh đã đóng góp to lớn, thiết thực chuẩn bị cho việc mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng vô sản nói chung, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới và châu Á nói riêng. Thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục là nguồn cổ vũ lớn lao đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Theo gương Việt Nam, hàng loạt nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh đã đứng lên lật đổ ách thống trị của thực dân, giành độc lập dân tộc. Thắng lợi của Việt Nam đã góp phần làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân cũ, buộc chủ nghĩa đế quốc phải xóa bỏ hệ thống thuộc địa kiểu cũ. Nghị quyết 24C/18.65 của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 (năm 1987) còn nêu rõ: *“Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội...”*.

Chỉ nêu vài nét trên cũng đủ chứng minh tính đúng đắn của con đường, cái “cẩm nang thần kỳ” mà Người đã tìm và chọn cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc.

- Trong quá trình hoạt động cách mạng, Bác Hồ còn là tấm gương cho mỗi người trong chúng ta học tập: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người là kết tinh truyền thống văn hóa tốt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa thế giới. Người đã có những cống hiến to lớn đối với phong trào đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ nhân loại. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, về tinh thần tận tụy, hy sinh phấn đấu quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Người khẳng định: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Kính thưa các đồng chí!

Tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2011) thông qua những bài phát biểu ở các góc độ nghiên cứu của mình. Nhằm đạt mục đích yêu cầu của buổi tọa đàm góp phần cùng với toàn Đảng:

- Giúp cho cán bộ, công chức, đảng viên toàn Đảng bộ, hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngoại giao, quân sự, lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

- Khẳng định công hiến của người chiến sĩ Cộng sản Quốc tế Hồ Chí Minh với phong trào cách mạng vô sản thế giới và những giá trị bất hủ của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay.

- Khẳng định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tư tưởng cách mạng và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam mà Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; đồng thời đấu tranh bác bỏ những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, bôi nhọ, hạ bệ uy tín Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kính thưa các đồng chí!

Tròn một thế kỷ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đây là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của một sự kiện lịch sử trọng đại với đất nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Và hơn cả là để học tập và noi gương Bác. Từ chuyến đi lịch sử ấy, đối với các thế hệ người Việt Nam, dù thời gian đã lùi xa một thế kỷ, sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vẫn mãi là tấm gương sáng ngời tinh thần yêu nước, nghị lực, bản lĩnh và đạo đức của Người mãi là tài sản vô giá của đất nước, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam học tập noi theo.

Con đường vì dân vì nước của Người sẽ sáng mãi, cuốn hút, thúc giục toàn dân tộc bước tiếp, hướng tới một ngày mai tươi sáng, vì một Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như điều Người hằng mong ước.

Kính thưa các đồng chí!

Kết thúc bài phát biểu. Xin chúc buổi tọa đàm thành công; chúc tất cả các đồng chí thành đạt, sức khỏe và hạnh phúc.