

TÌNH CẢM CỦA THẾ GIỚI ĐỐI VỚI NHÂN CÁCH VÀ DI SẢN TU TƯỞNG VĨ ĐẠI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Kính thưa:...!

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản chân chính. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, kể từ năm 1911 khi Bác ra đi tìm đường cứu nước, cho đến lúc đã đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu trưng của tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, Người đã để lại dấu ấn sâu sắc và tình cảm thiêng liêng trong lòng nhân dân Việt Nam và cả hàng triệu triệu trái tim của nhân loại. Điều đó được thể hiện qua các bài phát biểu, bài báo, những cử chỉ, hành động ca ngợi, hướng về Bác của rất nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, kể cả những nơi mà Bác chưa từng một lần đi qua.

Thế giới kính yêu, ca ngợi, bảo vệ Bác, trước hết nói về sự kiện Nguyễn Ái Quốc và vụ án ở Hồng Kông năm 1931, lúc này với tên gọi Tống Văn Sơ, được sự hỗ trợ của mật thám Pháp, cảnh sát Hồng Kông bắt tạm giam Người tại sở cảnh sát Hồng Kông. Sau khi có nhiều người đến gặp luật sư Loseby nói rằng: Có một nhà hoạt động chính trị lỗi lạc của chúng tôi là Tống Văn Sơ sáng nay vừa bị nhà cầm quyền Hồng Kông giam để trao cho Pháp. Là người Đông Dương, chúng tôi yêu cầu ông hãy cứu nhà hoạt động đó. Ngạc nhiên về hiện tượng này, ông hứa sẽ sớm tìm gặp người bị bắt. Cùng với luật sư Loseby nhiều lần đến sở cảnh sát Hồng Kông đòi cho gặp Tống Văn Sơ, có thêm cả chiến dịch báo chí công bố một loạt bài về Tống Văn Sơ bị bắt đã gây nhiều lúng túng cho nhà cầm quyền Anh. Ngày 26 tháng 6 năm 1931, cảnh sát Anh phải để vợ chồng luật sư Loseby vào nhà giam Victoria gặp mặt Tống Văn Sơ. Sau này luật sư Loseby kể lại rằng: “Sau 30 phút gặp gỡ, ông hoàn toàn chinh phục tôi. Ở ông, toát ra sức mạnh cảm hóa rất kỳ diệu”, bà Loseby cũng nói: “Chỉ sau 10 phút là tôi cảm phục ông. Tôi thúc nhà tôi làm gấp hồ sơ, còn tôi và con gái ngày nào cũng vào thăm và chăm sóc ông”. Sau đó, văn phòng luật sư Loseby đứng ra bào chữa cho Tống Văn Sơ, cuối cùng Tống Văn Sơ không bị dẫn độ về Đông Dương nhưng phải đến một nước khác. Nhờ sự giúp đỡ của ông bà Loseby, Người cải trang như nhân sỹ Trung Quốc đi Hạ Môn, sau đó rời Hạ Môn lên Thượng Hải tìm bắt liên lạc với Đảng. (Dấu tích Người nước ngoài trong lịch sử Việt Nam, NXB Trẻ, 2010, trang 109-112).

Tình cảm của vị lãnh tụ Ấn Độ Jawaharlal Nehru đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên hai người gặp nhau vào năm 1929, tại Hội nghị Quốc tế ở Brusseels và những quan hệ thân mật ngày càng gắn bó suốt cả đời. Vì thế, khi nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, Nehru thật sự bị sốc lớn và thực hiện sự kính trọng của mình đối với người đã khuất với những lời như sau: “Ông không chỉ là người yêu hòa bình mà còn là một người đặc biệt nhã nhặn và hữu nghị, người rất giản dị và khiêm tốn. Là Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người không tự giam mình trong tháp ngà. Người chủ yếu là người của công chúng, là một nhà lãnh đạo biết làm thế nào để kết hợp sự rộng lượng, hào phóng tốt bậc hiếm có với sự kiên định cứng cỏi nhất. Ở bất kỳ chuẩn mực nào, Hồ Chí Minh là con người nổi bật nhất trong thời đại của chúng ta” (Thế giới ca ngợi và thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXBST, HN.1976, tr 213-214).

Giáo sư Xin-gô Si-ba-ta, người Nhật Bản, trong bài Hồ Chí Minh - một nhà tư tưởng, đã khẳng định: “Trước tiên chúng ta phải nhìn thấy rằng những cống hiến của Người đã góp phần đào sâu và phát triển lý luận của chủ nghĩa Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Hơn nữa Hồ Chí Minh còn có một đóng góp quan trọng về lý luận và tư tưởng, là Người đặc biệt làm sâu thêm lý luận về vấn đề dân chủ, quyền dân tộc tự quyết và những quyền dân tộc cơ bản”.

Giáo sư Lee Keun Yeup, Trung tâm Hàn Quốc nghiên cứu Việt Nam, trong bài viết về Hàn Quốc - Việt nam một cái nhìn lịch sử, đã nhắc lại câu chuyện “Năm 1920, anh thanh niên Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đến Pháp và ở cùng với Chu Ân Lai, người lớn hơn anh đến sáu tuổi, cả hai đều xuất thân từ gia đình địa chủ ở Trung Quốc, nhưng ở Pháp họ là dân cu-li được trả tiền công thấp. Lúc đó, Chu làm việc ở cửa hàng ô tô Renault. Ở đây, họ gặp người anh Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh). Sau này, Chu nói về Hồ Chí Minh như sau: “Về chính trị, Nguyễn Ái Quốc còn chín chắn hơn tôi” (AsiaWeek, 8-1994).

Năm 1990, tại Hà Nội khai mạc cuộc Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”, có 70 học giả, nhà nghiên cứu của Tổ chức UNESCO và 34 nước trên thế giới tham gia. Trong cuộc Hội thảo này, nhiều học giả đã khẳng định tầm vóc và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, điển hình như Tô-shôm Kê-bê-de, Phó giám đốc Học viện Chính trị Trường Đảng Ê-ti-ô-pi (châu Phi) đã viết: “Sự đánh giá chính trị sâu sắc dựa trên những nguyên tắc dân chủ của những người mác-xít đã dẫn Hồ Chí Minh đến việc tăng cường và phát triển lý luận Lê-nin-nít về vấn đề dân tộc và thuộc địa... Về mặt này những tư tưởng của Hồ Chí Minh có ảnh

hưởng to lớn trong việc khuyến khích và cung cấp tri thức cho các lãnh tụ của giai cấp công nhân và các nhà cách mạng ở Á, Phi và Mỹ La-tinh giải quyết một cách triệt để vấn đề dân tộc” (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - Phần tham luận của các đại biểu quốc tế - NXB Khoa học xã hội - HN-1995, tr.85).

Bà Mác-xê-la Lô-m-bác-đô, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Triết học, Chính trị xã hội Mê-hi-cô (châu Mỹ) đã viết: “Chúng ta có thể khẳng định rằng cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và lý luận của Người về chiến tranh nhân dân đã góp phần làm phong phú học thuyết Mác-Lênin về phương pháp mà các dân tộc phải làm theo khi tiến hành một cuộc cách mạng dân chủ”.

Nói về phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều nhà hoạt động chính trị, nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, cán bộ khoa học,...trên khắp năm châu cho rằng đạo đức Hồ Chí Minh trước hết, đó là tấm gương yêu nước.

Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ K.Vencataraman viết: “Tấm gương yêu nước, sự hy sinh cao cả của Người là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Di sản của Người sống mãi và tiếp tục là nguồn cổ vũ cho hàng triệu con người trên thế giới, những người luôn coi trọng tự do, bình đẳng thật sự giữa các dân tộc không phân biệt màu da, đẳng cấp hay tôn giáo. Khi chúng tôi nghĩ về Hồ Chí Minh, chúng tôi lại nghĩ về người cha của dân tộc mình - Mahatma Găng-đi. Họ đã để lại dấu ấn không phai mờ không chỉ trong lịch sử của đất nước mình mà còn trong lịch sử của nền văn minh hiện đại của nhân loại”.

Tiến sĩ triết học Nga V.G.Bu-rốp viết: “Chủ nghĩa yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh không đối lập người Việt Nam với các dân tộc khác, kể cả những nước có những người theo lệnh kẻ trên đã thực hiện “sứ mạng” thực dân ở Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh chứa đựng lòng tôn trọng đối với những người thuộc các dân tộc khác. Và theo tôi, đây chính là một trong những bài học quan trọng mà Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta”.

Một giáo sư Đại học Y khoa ở Giơ-ne-vơ viết: “Tôi thấy Hồ Chí Minh trước hết là một người yêu nước, một người giải phóng dân tộc Việt Nam, sau đó mới là một người cộng sản. Thấm nhuần tư tưởng của Lênin, Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho tự do độc lập của dân tộc Việt Nam bị áp bức và sự bình đẳng của giai cấp”.

Thượng nghị sĩ Mỹ Ét-uốt Ken-nơ-đi thừa nhận: “Dù chúng ta nghĩ thế nào về ông Hồ Chí Minh và biết rằng ông là một người cộng sản kiên cường tận tụy, chúng ta cũng cần phải thừa nhận rằng ông trước hết “là một nhà yêu nước vĩ đại”.

Thế giới nhắc đến tấm gương suốt đời phục vụ nhân dân của Người. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây sang dự Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh đã ghi lại: “Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về sự phục vụ không mệt mỏi cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân lao động”.

Cốc Nguyên Dương, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đề cập đến nhiều mặt của đạo đức Hồ Chí Minh mà mọi người nên học tập: “Thứ nhất, học tập tinh thần phấn đấu không ngừng của Người cho sự nghiệp chính nghĩa. Suốt đời, Người đã đấu tranh chống lại sự xâm lược của nước ngoài, “giành giải phóng dân tộc”. Vì mục tiêu này, Người đi khắp bốn phương để tìm chân lý, tìm con đường cứu nước, cứu dân. Vì mục tiêu này, Người không quản ngại bất kỳ khó khăn, trở ngại nào, dũng cảm tiến lên, biểu hiện khí tiết anh hùng cách mạng cao độ. Thứ hai, học tập phẩm chất cao quý yêu mến nhân dân của Người. Người có tình cảm vô cùng nồng hậu đối với nhân dân Việt Nam đã nuôi dưỡng Người và đối với nhân dân lao động toàn thế giới. Người luôn luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân, nghĩ những điều dân nghĩ, lo những điều dân lo, hiến dâng cả cuộc đời mình cho nhân dân, không hề quan tâm tới bản thân. Người cư xử nhiệt tình, khiêm tốn, gần gũi, bình dị, giữ mối liên hệ thân mật không có khoảng cách với quần chúng. Quyết tâm và dũng khí đấu tranh của Người xuất phát từ tấm lòng yêu mến nhân dân, sức mạnh và uy tín to lớn của Người cũng bắt nguồn từ sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân. Thứ ba, học tập tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính” và “chí công vô tư” của Người. Suốt đời Người luôn luôn gìn giữ đạo đức cao đẹp “cần, kiệm, liêm, chính” và “chí công vô tư”, dùng tám chữ đó để giáo dục cán bộ và nhân dân. Thứ tư, học tập tác phong sinh hoạt cần cù giản dị của Người. Trong suốt cuộc đời mình, người làm việc cần cù, học tập không mệt mỏi, chiếc máy chữ nhỏ chính là trợ thủ trung thành của Người. Những việc có thể tự làm được, Người không để người khác giúp vì thế số nhân viên công tác ở bên Người có thể đếm trên đầu ngón tay”.

Tướng Va-luy (Pháp) viết: “Phải nói Bác Hồ cực kỳ nhã nhặn, vô cùng lịch thiệp và thoát nhìn đã thấy người thật hấp dẫn...Người tỏ ra có quyền lực lãnh đạo đối với mọi người - bằng tấm lòng nhân hậu, chí công vô tư, bằng tuổi tác, bằng trí thông minh và trình độ học thức, nói chung bằng tất cả vốn văn hóa cách mạng đã tích tụ được ở Pháp, ở Nga và có thể ở nhiều nơi khác. Đó là một nhân vật trung tâm, điều hành công việc hoàn toàn xả thân vì nhiệm vụ, không một chút lợi riêng tư”.

Giôn Giô-lan, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh đã viết: “Được gặp gỡ và nói chuyện với đồng chí Hồ Chí Minh là một ấn tượng không thể nào quên được. Đây là một con người vĩ đại nhưng không bao giờ Người tỏ ra mình là một con người vĩ đại. Mặc dầu những trọng trách phải gánh vác, người vẫn thân ái, nhiệt tình và sôi nổi làm cho bạn cảm thấy thoải mái ngay”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà hoạt động Quốc tế, người đã góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Bức điện ngày 05 tháng 9 năm 1969 của BCHTW Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định: “Trong những năm tháng mà nhân dân Trung Quốc tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ, đồng chí Hồ Chí Minh đã nhiều lần sang Trung Quốc, cùng chung hoạn nạn, sát cánh chiến đấu với nhân dân Trung Quốc và đã xây đắp nên tình cảm vô sản nồng thắm với Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Không thể nào trích viết hết được những lời chân thành của bạn bè thế giới viết về Bác Hồ kính yêu của chúng ta, trong những năm gần đây nhiều nước trên thế giới còn xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh đặt ở các thành phố lớn, như Hungary, Nga, riêng Mê-hi-cô trước đây đã xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trong công viên “tự do cho các dân tộc”, trong năm 2010 vừa qua tiếp tục tổ chức khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố biển Acapulcô của Mê-hi-cô. Khi Bác mất, đã có hơn **22.000** bức thư và điện chia buồn của **121** nước gửi tới Việt Nam. Kể từ năm 1969 đến nay đã có hơn **3.991.993** khách quốc tế thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch, nhà sàn Bác Hồ.

Ông Hans D’Orville, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức UNESCO đã phát biểu trong buổi lễ mít tinh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp, để kỷ niệm lần thứ 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010) và 20 năm ngày Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hiệp quốc (UNESCO) công nhận Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam” đã khẳng định “*Chính vì tầm vóc vĩ đại của con người Hồ Chí Minh mà chúng ta đã vinh danh Người ở UNESCO và trên thế giới*”. Chúng ta rất tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta, nguyện quyết tâm phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người./.